



## ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΒΡΩΜΙΛΩ

Ένα παραμύθι του ΚΠΕ Βιστωνίδας για το πρόγραμμα «Μια βόλτα στη Σκουπιδοχώρα»

Της Σμαράγδας Καρασιμοπούλου

σε εικονογράφηση των μαθητών του Μειονοτικού Σχολείου Μάνταινας και του Δημοτικού  
σχολείου Αβδήρων

# Μια φορά κι έναν καιρό



- ...ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα που είχαν ένα γιο. Αυτός ήταν καλός κι ευγενικός και χαμογελούσε με κάθε τι. Αγαπούσε τα δέντρα τα πουλιά και τα λουλούδια και τα δάσος ήταν το δεύτερο σπίτι του.

# Τά 'φερε έτσι η ζωή όμως...

που η μάνα πέθανε και το παιδί έμεινε μόνο με τον πατέρα του...

Τι να κάνει κι αυτός... ξαναπαντρεύτηκε.

- Μα πήρε μια γυναίκα που είχε κι αυτή ένα γιο και είχε πάντα και τα νεύρα της. Και ο γιος της ήταν ακαμάτης και στραβός σαν αυτήν. Το πρώτο το παιδί προσπαθούσε να μην τη στεναχωρεί γιατί όλο πάνω του ξεσπούσε.
- Μια μέρα η μητριά του αποφάσισε να βρει τρόπο να τον διώξει μια και καλή από το σπίτι τους. Του έδωσε ένα ταψί και του λέει τράβα στην άλλη άκρη του δάσους, εκεί που έχει το σπίτι της η δράκαινα Βρωμίλω, να της γυρίσεις το ταψί γιατί τάχα μου ήταν δικό της. Τι να κάνει το παιδί, ξεκίνησε πρωί πρωί την άλλη μέρα με το ταψί στο χέρι. Ήταν χαρούμενος που θα πήγαινε στο δάσος και ήταν σίγουρος πως θα τα καταφέρει.



## Στον δρόμο που πήγαινε

βλέπει μια ελιά που φαινόταν  
ξεραμένη και πνιγμένη στα τενεκεδάκια  
και το δέντρο βγάζει ανθρώπινη φωνή  
και της λέει : Αχ παιδί μου καλό σε  
παρακαλώ φέρε μου λίγο νεράκι να με  
ποτίσεις και μάζεψε τα σκουπίδια που  
πετάνε οι άνθρωποι που έρχονται να  
κάτσουν κάτω απ' τη σκιά μου!



Το παιδί χωρίς δεύτερη κουβέντα,  
έφερε απ' το ποτάμι που περνούσε  
από κει κοντά νερό στο δέντρο.

Μάζεψε στις τσέπες του τα τενεκεδάκια και τα  
πλαστικά μπουκάλια που ήταν πεταμένα κάτω.  
Τά 'βαλε και σε μια πάνινη σακούλα που είχε  
στην τσέπη του διπλωμένη όταν πήγαινε στο  
δάσος για να μαζεύει χόρτα και καρπούς.

Το δέντρο την ευχαρίστησε και του είπε : όπως  
είναι μαύρες οι ελιές μου έτσι μαύρα και  
λαμπερά να είναι τα μάτια σου! Και πράγματι  
τα μάτια του πήραν το χρώμα και τη λάμψη των  
ελιών της. Την ευχαρίστησε και πήρε πάλι το  
δρόμο του.



Εκεί που πήγαινε να σου και μια μηλιά  
ξεραμένη κι αυτή και με πολλά  
πλαστικά μπουκάλια και σακούλες στα  
ριζά της.

Αχ! της λέει, κάνε το καλό και πάρε τα  
σκουπίδια και τα πλαστικά που με  
γεμίσαν οι απρόσεκτοι επισκέπτες του  
δάσους και φέρε μου και λίγο νεράκι, που  
έχει καιρό να βρέξει και γω δεν θα σ'  
αφήσω έτσι. Πραγματικά, το παιδί πιάνει  
και μαζεύει τα μπουκάλια και τα  
ποτηράκια στην πάνινη τσάντα της και της  
φέρνει και νερό απ' το ποτάμι παραδίπλα.  
Νά'σαι ευλογημένος και τυχερός και για  
να δεις πως δεν σ' αφήνω έτσι, σου δίνω  
κόκκινα μαγουλάκια σαν τα μήλα μου!  
Του λέει το δέντρο με ευγνωμοσύνη!



Όλο χαρά και στολισμένος με μάτια λαμπερά και μάγουλα ροδαλά προχωράει το παιδί και πάλι μπροστά.

Νά σου μπροστά του ένα ακόμη διψασμένο και βρωμισμένο με χαρτιά και σακουλάκια από πατατάκια και μπισκότα δέντρο. Ήταν μια αμυγδαλιά που έβγαλε κι αυτή φωνή και του είπε. Καλό παιδί μη φεύγεις...υποφέρω από τα σκουπίδια και την ξηρασία...κάνε το καλό και βοήθησέ μου. Πιάνει το παιδί σκουπίζει ένα γύρω φέρνει και νερό και το δέντρο της λέει. Κάθε φορά που θα μιλάς, λουλούδια να βγαίνουν από το στόμα σου. Κι όποιος το κακό σου θά 'θελε να μην το θέλει πια τόσο γλυκά που θα του αποκρίνεσαι.



# Πάιρνει δρόμο και αφήνει...

Φτάνει στο σπίτι της δράκαινας  
Βρωμίως. Εκεί τον περίμενε η  
δράκαινα μέσα στη βρώμα και στα  
σκουπίδια.

Σού 'φερα το ταψί που μας δάνεισες  
λέει το παιδί.





## Η δράκαινα ήθελε να τον κάνει μια χαψιά

αλλά είδε τα λουλούδια που βγαίνουν απ' το στόμα του τόσο γλυκά που μιλούσε και στάθηκε. Άμα καθαρίσεις την αυλή μου με τον σωστό τρόπο σου χαρίζω τη ζωή του λέει. Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος;;; Θα σου το πω με ένα αίνιγμα του λέει αυτή.



## Δεν είν' όλα για πέταμα αυτά που λες σκουπίδια

Ξανά και πάλι θα τα βρεις τα ίδια και τα ίδια

Σαν κύκλο κάνε να γενούν πιο χρήσιμα από  
πρώτα

Και συ κερδίζεις μα και η γη και σβήσε και τα  
φώτα! (Να κάνουμε και οικονομία στο ρεύμα  
ναι;;; 😊)

Κατάλαβα λέει αυτός και θα στο πω με  
πράξεις...



## Σηκώνει τα μανίκια το παιδί και καθαρίζει την αυλή

Χωρίζει τα πλαστικά, τα αλουμίνια και τα χαρτιά όπως και τα γυάλινα αντικείμενα και τις φλούδες απ' τα απομεινάρια του φαγητού και των φρούτων τα έδωσε στις κόττες παραδίπλα. Έξω από το σπίτι της δράκαινας είχε έναν κάδο που είχε ξεχωριστά μέρος για το κάθε τι. Το είδε πηγαίνοντας στη δράκαινα γιατί τα μάτια που του χάρισε η ελιά εκτός από λαμπερά και κατάμαυρα βλέπαν και μακριά και πιο καλά από ποτέ!



Η δράκαινα πήρε το ταψί  
κι έφυγε σκασμένη από  
το κακό της που τα  
κατάφερε.

Αυτός γύρισε στην μάνα του και τον  
αδερφό του πιο όμορφος και  
χαρούμενος που βοήθησε τα δέντρα  
και το δάσος. Αυτή...ήταν για να σκάσει

...



## Αποφάσισε τότε να στείλει και το δικό της γιο

να γυρίσει ένα άλλο ταψί στη δράκαινα για να γίνει κι αυτός πιο όμορφος και άξιος. Αυτός δεν ήθελε να ξεκουνηθεί με τίποτα. Πέρασαν κάμποσες μέρες και λέγε λέγε η μάνα της την κατάφερε. Ξεκίνησε αυτός όλο βαρεμάρα να πάει. Φτάνει στο πρώτο δέντρο την ελιά που είχε γεμίσει πάλι σκουπίδια.



## Αχ! παιδί μου φέρε μου λίγο νερό!

και καθάρισε λίγο τις ρίζες μου να πάρω μian ανάσα...του λέει. Μπα; Αποκρίνεται αυτός. Για δουλειές δεν είμαι γω φτιαγμένος. Σιγά μην ασχοληθώ μαζί σου...Έτσι ε; λέει η ελιά ...ε τότε μαύρα να γίνουν τα δόντια σου! Φεύγει αυτός με μαύρα δόντια.



Βρίσκει σε λίγο τη μηλιά  
που πάλι διψασμένη

και βρωμισμένη τον παρακαλάει τα  
ίδια.

Τίποτα αυτός. Ε τότε του λέει κι αυτή,  
κόκκινα να γίνουν τα μάτια σου!

Παρακάτω να 'σου και η αμυγδαλιά  
που αφού δεν την βοηθάει του λέει να  
φύγει και να πετάει κουκούτσια από το  
στόμα του όταν μιλάει. Φτού και φτού!



## Φτάνει το λοιπόν στην άκρη του δάσους και βρίσκει το σπίτι της δράκαινας Βρωμίως

μέσα στην μπίχλα και τη βρώμα! Τον βλέπει αυτή μέσα στο κακό του το χάλι και του ζητάει να καθαρίσει την αυλή και το σπίτι της. Το παιδί της αποκρίνεται πως δεν είναι γι' αυτόν οι δουλειές και οι καθαριότητες και τότε αυτή αρχίζει και την κυνηγάει. Όπου φύγει φύγει ο ακαμάτης γιος! Φτάνει στο σπίτι του χειρότερα από πριν. Τον βλέπει η μάνα του και σκάει απ' το κακό της!





# Πάει στον αδερφό του τον καλό και τον παρακαλεί

. Αχ! πες μου αδερφέ μου τι να κάνω  
για να βρω και γω το καλό και τ'  
όμορφο που βρήκες εσύ;;; Μία είναι η  
λύση απαντά αυτός.

Τα δέντρα σαν ποτίσεις...Σκουπίδια  
μην αφήσεις. Μάζεψε και καθάρισε

Στη φύση μέλλον χάρισε!!!

Και η ζωή θα δώσει

Κι η τύχη σου θα στρώσει!

Τι λέτε παιδιά! Τον άκουσε ο  
αδερφός του;;;

12/12/2024

